

FILOSOFISCHE GESPREKKEN



Filosoferen = vragen stellen

- concrete vragen
- filosofische vragen
- magische vragen
- gevoelsvragen
- waarom vragen



ENIGE TOELICHTINGEN

Filosofische gesprekken

Sta je soms stil bij een spontane filosofische vraag? Je vindt voor jezelf een aantal antwoorden maar komt niet tot ware diepgang. Daarvoor zijn er de 'filosofische gesprekken'. We formuleren een aantal filosofische vragen en maken een keuze. Vervolgens gaan we in gesprek. De begeleider stimuleert en bewaakt het gesprek. Je leert filosoferen, argumenteren en het rechtvaardigen van meningen en uitspraken. Welkom!

- Wie staat nu wel eens niet stil bij een al dan niet spontaan opkomende filosofische vraag? Wat is vrijheid ofte: ben ik echt vrij? Waarom zo veel ongelijkheid? Waarom willen we weten en wat weten? Je vindt voor jezelf een aantal antwoorden maar tot ware diepgang komt het niet. Geen punt, want daarvoor organiseert het CCM de zgn. **filosofische gesprekken**. Wat houden zo'n bijeenkomsten nu in? De aanwezigen formuleren zelf een aantal filosofische vragen waar ze mee zitten en waaruit daarna een keuze wordt gemaakt. Vervolgens wordt over dit onderwerp een dialoog/discours geleverd. Hoe het maken van een filosofische vraag en het voeren van een dialoog hoort te verlopen, wordt door de begeleider (Jean-Pierre Demoustiez) toegelicht en verder aangestuurd. Aldus ontstaat tussen de groepsleden een actief denkproces mét diepgang. Je leert filosoferen, argumenteren en het rechtvaardigen van meningen en uitspraken. Welkom!

Je gedachten, je meningen, je ideeën blijken je vaak twijfelachtig en ontoereikend. Nieuwe informatie door anderen en je krijgt al een andere blik. Je vermeende waarheid verandert en wat gisteren leek te kloppen, blijkt vandaag betwifelbaar. Uitdagend is om je eigen denken, je meningen, je vooroordelen te durven onderzoeken. Ofte: filosofische gesprekken (filo-café) in een notendop.

- Luister naar de mening van anderen, laat je eigen mening wat los
- Verwacht niet HET antwoord

Kennis en vaardigheden blijken vaak twijfelachtig en ontoereikend. Nieuwe informatie, een andere blik en je waarheid verandert wat gisteren leek te kloppen, blijkt vandaag betwifelbaar. Uitdagend is om je eigen denken, je meningen, je vooroordelen te durven onderzoeken. Dat is filo-café in een notendop.